

Vorming en Toerusting

Aangepast V&T programma eerste seizoenshelft 20/21

Inleidende opmerkingen i.v.m. het corona-virus:

Door de 'coronacrisis' is het V&T programma voor komend seizoen beperkt. Helemaal geen activiteiten organiseren vonden we geen optie, maar veiligheid moet gewaarborgd zijn.

Dat betekent, dat u zich vooraf voor de activiteiten moet opgeven en we ons – wanneer nodig – tot een maximum aantal aanwezigen moeten beperken. Dat zal voor De Ontmoeting kleiner zijn dan voor de kerkzaal waar de routine van de kerkdienst kan worden gevolgd.

De komende periode is er per maand 1 activiteit gepland in het Dorp.

Carnisse Haven organiseert voorlopig 1 boekbespreking. . Er wordt gewerkt volgens de richtlijnen van *het RIVM*.

Dat betekent:

- Afstand houden – 1,5 meter.
- Als gevolg hiervan een maximum aantal bezoekers per activiteit.
- Vooraf opgeven via een mailadres, dat bij het programma wordt aangegeven.
- Controle naam/adres bij binnenkomst en gezondheidsvragen.
- Gevolg geven aan de regels die in de locatie/ruimte gelden.
- Per programmaonderdeel leest u in KB en de plaatselijke pers over al dan niet doorgaan.

Datum	Dag	Wat	Titel/spreker	soort	Verantw.	Loc. Dorp/
16 sept	Woensdag	Filmhuis	Parasite	Filmvoorstelling+ nagesprek	M.v. Boekel	Ontmoeting Dorpskerk 19:30 uur
29 sept	Dinsdag	Boekbespreking	De stad der blinden	Boekbespreking	P. Teunissen	Carnisse Haven 20.00 uur
21 okt	Woensdag	Lezing	Oud worden Oud zijn mw. A. v. d. Woude	Lezing + gesprek	M.v. Boekel C. Romkes	Kerkzaal Dorpskerk 14:00 uur
...Nov.*	*	Leerhuis	Boek van T. Wright: Leven i/d pandemie	Inleiding + gesprek	predikanten	Ontmoeting Dorpskerk 20:00 uur
09 dec.	Woensdag	Lezing	S.de Vries	Over Maria Zanggroepje Hans v. G.	M. Vreriks	Kerkzaal Dorpskerk 20:00 uur

**Dag en datum worden nader bekendgemaakt*

Parasite



Parasite: de Zuid Koreaanse filmhit die in 2019 de wereld veroverde en volgens velen werd beschouwd als 'Een van de beste films van de laatste jaren; en zeker van 2019'.

Deze Zuid-Koreaanse thriller won o.a. de belangrijkste filmprijs die er is: de Oscar voor beste film. Het is zelfs de eerste niet-Engelstalige film ooit die de hoofdprijs op het Oscar gala kreeg. De film van regisseur Joon-Ho Bong won in totaal vier Oscars, waaronder ook die voor beste regie en beste buitenlandse film.

Het verhaal is ronduit meeslepend. De werkloze Ki-taek en zijn gezin leven in een krappe woning een arm bestaan. Ze raken bijzonder gefascineerd door de rijke familie Park en zien mogelijkheden om van hun luxueuze bestaan te profiteren. Het gezin probeert langzaam maar zeker zijn intrede te doen tot het leven van deze rijke familie en om dat te bereiken bedienen ze zich van 'leugentjes om eigen bestwil'. Een onverwacht voorval gooit echter roet in het eten, waardoor ze alles op alles moeten zetten om hun nieuwe leven in stand te houden. De film verveelt geen moment!

Wanneer: Woensdagavond 16 september

Waar: De Ontmoeting, Dorpskerk

Aanvang: 19:30 uur

Informatie & opgave: [m vb34@outlook.com](mailto:mvb34@outlook.com)

Boekbespreking *De stad der blinden*

Ieder half jaar bespreken we in Carnisse Haven een boek met een wisselende groep leesliefhebbers. Dit najaar kozen we voor een al wat oudere roman, die toch heel actueel is: *De stad der blinden*. Op dinsdag 29 september om 20.00 uur bespreken we *De stad der blinden* van de Portugese schrijver en Nobelprijswinnaar José Saramago uit 1995.

De stad der blinden is Saramago's meest toegankelijke en uitgesproken boek en een duidelijke allegorie. Een plotselinge blindheid blijkt besmettelijk: al snel ziet een groot gedeelte van de bevolking van Lissabon niets meer. Alle slachtoffers worden in een ziekenhuis geïsoleerd. Binnen korte tijd spelen zich daar verschrikkelijke taferelen af, die de vraag naar goed en kwaad haast ondraaglijk maken. De kleine groep overlevenden die Saramago in zijn boek volgt, houdt het uit omdat een paar leden ervan de zorgzaamheid en het vermogen tot liefhebben niet verliezen. Sommige lezers noemen het boek 'een vuistslag in het gezicht'. *De stad der blinden* werd verfilmd onder de titel *Blindness* (2008).

Wanneer: dinsdag 29 september 2020 20.00 – 22.00 uur

Waar: Carnisse Haven, Noordersingel 30

Aanmelding: verplicht i.v.m. de coronamaatregelen. Maximaal 8 deelnemers.

Contactpersonen: Petra Teunissen, tel.06-41666977, pteunissen01@gmail.com

ds. Joma Boers, tel.010-5913849, jmboersdejong@kabelfoon.net

kosten: gratis

Oud worden, oud zijn

Inleiding door mevr. dr. Annemarieke van der Woude. Zij is remonstrants predikant in Oosterbeek. Jarenlang was zij werkzaam als predikant-geestelijk verzorger in een verpleeghuis en als onderzoeker aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Over het levenseinde (en de weg er naar toe) wordt, meer dan vroeger, door ouderen nagedacht. Ook over de vraag hoe men wil sterven: of men zijn leven de vrije loop wil laten of dat men een vorm van regie wil voeren? Dit laatste kan leiden tot een keuze voor een behandelverbod (onder bepaalde omstandigheden géén reanimatie, kunstmatige beademing, etc.) en/of een vorm van actieve levensbeëindiging (versterven, palliatieve sedatie, euthanasie). Zeker als iemand zelf regie wil voeren ten aanzien van zijn of haar levenseinde, tekenen zich tal van vragen af. Daarom is de werkgroep 'Vorming en Toerusting' eind 2019 een gespreksronde over dit onderwerp begonnen; specifiek bedoeld voor ouderen én voor hen die ouderen bijstaan.



Wanneer: woensdag 21 oktober 14.00 uur

Waar: Dorpskerk

Informatie & opgave bij:mvb34@outlook.com

Maria, de vrouw met de vele sluiers

Wie is Maria? Wat is haar ware gezicht? Voor Protestanten komt zij vooral in de Adventstijd voorbij. Een goede Katholiek zegt: zij is er gewoon altijd. Het interkerkelijk gesprek weet niet echt raad met haar. Maar op vakantie in zuidelijke landen zien we haar op schilderijen in kerken en musea, die we niet thuis kunnen brengen. Of we treffen vormen van Maria-devotie aan, die ver van ons af staan. De traditie heeft dit joodse meisje met vele sluiers omhangen. Wat vertellen die tradities? En welke plaats geeft de Bijbel haar?

Met verhalen, met illustraties en ook met liederen, die we samen zingen (indien samen zingen nog niet verantwoord is, zal de solist(en) zingen), wil Sytze de Vries deze sluiers zo doorzichtig mogelijk maken. Om ten slotte uit te komen bij de vraag: is er een oecumenische visie op deze vrouw mogelijk?

Wanneer; woensdag 9 december 2020 om 20.00 uur

Waar: Dorpskerk, Dorpsstraat 146

Informatie: Martina Vreriks, martina.vreriks@planet.nl

0180-619572



Vaste groepen en kringen:

Het leerhuis Kerk en Israël zal starten.

Data van de overige vaste kringen en groepen zijn nog niet bekend.

Zodra hierover meer bekend is, zullen de berichten daarover via de wijkberichten in het Klankbord worden aangekondigd.

Leerhuis Kerk en Israël

In het Leerhuis – dat al ruim 40 jaar aanwezig is in Barendrecht – verdiepen we ons in het Jodendom. Wat is de betekenis van dit geloof en de geschiedenis van het joodse volk voor ons? Hoe leren we de bijbel opnieuw te verstaan vanuit zijn joodse oorsprong? Waar liggen de wortels van het anti-judaïsme in het Christendom? Wat betekent dit concreet voor ons leven en geloof?

Een groep van ca. tien deelnemers, ook uit Heerjansdam, leest zorgvuldig teksten uit joodse bron en bespreekt die samen. De confrontatie met onze actuele vragen en levenservaringen opent vaak nieuwe perspectieven, een doorgaand inspirerend leerproces.

Zo bespraken we het afgelopen jaar op vijf avonden het boek: “Jezus, een Joodse visie” van David Flusser. Genesis 22, “de binding van Isaak” lazen we woord voor woord met rabbijns commentaar.

In Hendrik-Ido-Ambacht waren we bij lezingen over “Joodse Messiasverwachtingen” en over het Hooglied. We bezochten in Amsterdam het Joods Historisch Museum en namen deel aan een leerhuis over Ester van de Stichting Pardes.

De onderwerpen worden door de deelnemers gekozen. Leesmateriaal wordt vooraf verspreid. We komen maandelijks bij elkaar op een dinsdagavond. De avond duurt van 20.00 – 22.00 uur..

Dit seizoen staan op het programma:

29- 9-Racisme en antisemitisme

27-10 Jesaja-teksten geciteerd door Mattheus

17-11 het boek “Woorden van Jezus” van filosoof Michel Henri

15-12 het boek “Een geloof voor volwassenen” van Emanuel Levinas.

Waar: in de grote zaal van de Bethelkerk

Belangstellenden zijn hartelijk welkom en kunnen zich aanmelden bij Maarten Ouwens.

Gaffelaar 26 2991DB

0180 616524

mao@hetnet.nl