

Voorganger: ds. Bert de Wit

Schriftlezing: Johannes 10:11-16 (Bijbel in Gewone Taal)

Gemeente van onze Heer, Jezus Christus,



Jezus zegt: 'Ik ben de goede herder' – maar hij bedoelt wat anders.
Hij bedoelt niet dat hij goede schaapherder is.
Maar hij lijkt op een bepaalde manier op een goede schaapherder.
En nou is het de vraag wat hij daarmee precies bedoelt.
Op welke manier lijkt Jezus op een goede herder?
Daar gaan we in deze preek naar kijken.
Wat bedoelt Jezus met een goede herder?
Wat is 'goed'?
En op welke manier is Jezus een goede herder?



Een goede herder is een echte dierenvriend! Zou het dat niet zijn?
Hij is dol op zijn schaapjes.
Hij is in de wolken als er lammetjes worden geboren.
Geen wonder, want die beestjes zijn om op te vreten!
Kijk eens wat een mooi plaatje! – Ik zag ze vlak voor Pasen al langs de Bakkersdijk.
Van die lieve witte lammetjes op dat sappige groene gras.
Alleen, die lammetjes stonden in de wei.
O, wat waren die lammetjes blij!
Ze hadden helemaal geen herder nodig.
Ze liepen achter prikkeldraad en niemand deed hen kwaad.



Schape in de wei hebben geen herder nodig.
Alleen schape die aan de wandel gaan hebben een herder.
Zo'n kudde op de grote stille hei.
Ik heb een paar jaar in Drenthe gewoond en daar kwam je nog wel eens zo'n kudde tegen.
Als je wilt zien wat een goede herder is dan zou je daar eens moeten gaan kijken.
Dan zul je zien, dat die herders vaak achter de kudde lopen.
Ze lopen niet voor de kudde uit, als een legeraanvoerder, maar er achter.
Want zo kunnen ze de kudde goed overzien.
Ze kunnen alle schape goed in de gaten houden.
En ze sturen de kudde door af en toe eens wat te roepen,
of door de hond achter een schaap aan te laten rennen.



Het wonderlijke is dat die schape vaak helemaal niet op de herder letten.
Ik weet niet wat er in een schapekop omgaat, maar volgens mij denkt hij nauwelijks aan de herder.
Schape lopen van nature allemaal dezelfde kant op.
Ze lopen allemaal achter elkaar aan.
Misschien denken ze wel dat het voorste schaap de weg weet.
Maar de voorste schape lopen die kant op omdat de schape achter hen dat ook doen.
Ze denken dat het normaal is om die kant op te lopen.
Iedereen loopt die kant op.
Wat dat betreft zijn schape net mensen.
Want wij mensen leven toch ook op die manier?
Je gaat 's morgens naar school, of naar je werk.
Je komt 's middags weer thuis, dan staat er eten op tafel.
's Avonds ga je naar bed en morgen sta je gezond weer op.
Zo gaat het toch in het leven?
Iedereen leeft toch zo?
Daar hoef je helemaal niet bij na te denken.
Waarom zou je denken aan een herder die ons leven leidt?
Wij denken vaak helemaal niet aan de Herder.
We zijn de Herder vergeten.
Of we geloven zelfs niet dat er een Herder is.
Waarom zou er een Herder, een God bestaan?
Waar is die Herder goed voor?
Het leven loopt toch vanzelf zoals het loopt?



Jawel, het loopt allemaal prima. - Tot het moment dat het mis loopt.
Moet je eens kijken wat er gebeurt als de wolven komen!
Als de wolven huilen in het bos, moet je eens zien wat de schape dan doen.



Als de wolven komen, dan weten de schapen het niet meer.
Het enige dat zij weten – hoe zij dat weten weet ik niet – dat wolven heel scherpe tanden hebben.
Wolven scheuren een schaap aan stukken.
Wolven maken je leven kapot.



En de ellende is... een wolf komt nooit alleen.
Een ongeluk komt nooit alleen.
Als er iets misloopt in jouw leven dan lijkt het of alles misloopt.
Als je ziek wordt, of je ouders gaan scheiden, of er gaat iemand dood waar je veel van houdt – dan lijkt het of alles in je leven misloopt.
Dan gaat het niet meer goed op school,
je krijgt ruzie met je vrienden
en je vindt het eten niet meer lekker.
Het loopt allemaal niet meer zoals je gewend was.
En dat geeft een heel eenzaam gevoel.



Als de wolven komen dan raken de schapen de weg kwijt.
Dan weten ze niet meer waar naartoe.
Ze rennen in het wilde weg of ze blijven staan waar ze staan.
Kijk, daar staan ze: als schapen zonder herder. Want waar is die herder nou?
Als de wolven komen, dan missen schapen hun herder.
Dan hebben ze een herder nodig, liefst één die weet wat er dan moet gebeuren.
Want, als de wolven komen, dan weten de schapen het niet meer.
Maar zou de herder dan wel weten wat hij moet doen?



Kijk, als het plaatje er zo uit ziet, dan weet de herder het wel.
Zo zou ik ook wel een herder kunnen zijn.
Met het zonnetje dat schijnt en de schaapjes op het droge. - Lekker rustig baantje.
Maar wat zou deze herder doen als de wolven komen?
Heb je dan wat aan zo'n herder?

Weet hij wat de schapen nodig hebben op dat moment?



Dan hebben ze een herder nodig die niet bang is.
Een herder die zo is als deze man.
(Ik weet niet of dit een herder is, want ik heb die foto van internet.)
Maar dit is iemand die niet wegløopt als er een wolf verschijnt.
Hij gaat tussen de wolf en de kudde in staan.
Dit zou een goede herder kunnen zijn, zoals Jezus bedoelt.
Deze herder weet wat de schapen nodig hebben.
Andere herders denken misschien alleen maar: 'Wegwezen!'
Die proberen hun eigen leven te redden.
Die laten liever de schapen opeten dan dat ze zelf opgegeten worden.
Maar de goede herder doet dat niet.
De goede herder beschermt de schapen tegen de wolven.
Hij weet niet van tevoren of dat gaat lukken.
Hij weet niet of hij gaat winnen van die wolven.
Het zou wel eens slecht kunnen aflopen met die herder.
Straks zijn de schapen gered, die kunnen vluchten, terwijl de herder wordt verscheurd.
Dat is dus een goede herder, zegt Jezus.
Want een goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen.
Een goede herder heeft alles voor zijn schapen over - zelfs zijn eigen leven.
Als hij de schapen kan redden door zichzelf op te offeren dan zal een goede herder dat doen.
Jezus zei: 'Ik ben de goede herder'.
Hij bedoelt dus dat hij bereid is zijn leven op te offeren,
als dat nodig is om de mensen waar hij van houdt te redden.
En misschien bedoelt hij ook,
dat juist als de wolven komen - als alles misloopt in jouw leven -
dat je dan zult merken dat hij dichtbij jou is.
Misschien denk je soms dat er geen herder is.
Maar, juist dan zul je merken dat er iemand bij jou is.
Juist als je Hem niet ziet - dan loopt Hij achter je.
Al ga ik door een donker dal, U bent bij mij...
De Heer is mijn herder.



En niet alleen mijn herder.
Want Jezus voegt er nog iets aan toe.
Je moet niet denken dat de goede herder er alleen voor jou is.
'Ik heb ook nog andere schapen, ook buiten Israël', zegt Jezus.



Misschien zien die schapen er een beetje anders uit dan je gewend bent.
Misschien hebben ze een ander kleurtje dan jij.



Misschien vind je dat die andere schapen maar vreemde koppen hebben.



Of je denkt dat alle andere schapen vreemd zijn en jij de enige normale bent.



Maar alle schapen hebben één overeenkomst.
En dat is dat ze de stem van de herder herkennen.
De herder is niet vreemd voor de schapen.
Voor de herder is geen enkel schaap een vreemde.
Jezus wil dat alle mensen de stem van de Herder horen.
De stem van God die mensen de weg wil wijzen.
Wat zal dat mooi zijn, als alle mensen gaan luisteren naar die Stem.
Dan vallen alle verschillen weg.
Dan wordt het één kudde, met één herder.



En waar zijn dan de wolven gebleven?
Zou Jezus bedoelen dat hij alle gevaren uit de weg ruimt?
Dat denk ik, eerlijk gezegd, niet.
Jezus heeft in zijn leven laten zien wat hij bedoelt.
Hij heeft zijn leven gegeven om zijn vrienden te redden.
We hebben een paar weken geleden, met Pasen, die verhalen gehoord.
De wolven kwamen in de nacht, zijn vijanden die hem aan het kruis wilden nagelen.
Zijn leerlingen vluchtten alle kanten op, als bange schapen.
Ze lieten hem allemaal in de steek.
Maar Jezus heeft hen niet in de steek gelaten.
Hij heeft zijn leven gegeven om te laten zien wat een goede herder is.
Een goede herder laat zijn schapen nooit in de steek.

Op een goede herder kun je altijd vertrouwen.
Als alles donker wordt en je hoort de wolven huilen,
dan kun je er op vertrouwen dat je niet alleen bent.
De goede herder ziet jou en Hij gaat met je mee.
Dan kun je veilig verder gaan...
Amen.