



Aangepaste mededelingen voor zondag 22 maart 2020

Band speelt en zingt: 'Verwachten' (Opw. 780)

**'Wij verwachten vol verlangen de Heer.
Hij is onze hulp en ons schild.'**

...Een mooi lied om deze bijzondere dienst mee te beginnen. Het werd live gespeeld en gezongen door onze PGB Gelegenhedsband. Dank jullie wel.

Welkom in deze omroepdienst vanuit Carnisse Haven. Het is een jeugddienst met als thema 'Cursus omgaan met teleurstellingen'. Een thema dat op dit moment voor jong en oud actueel is. We hopen dan ook dat zowel jongeren als ouderen de dienst zullen volgen via Kerkomroep of Radio Exxact. De kerk is nagenoeg leeg. Er zijn hier alleen mensen die een taak hebben. Maar we weten dat er nu en later wordt meegekeken en -geluisterd en dat wij verbonden zijn met elkaar en met God.

Ook voor deze zondag is er een liturgische bloemschikking gemaakt. Daar gaan we nu even naar kijken: De liturgische kleur vandaag is roze. Omdat de helft van de voorbereidingstijd voor Pasen verstreken is, wordt het paars van inkeer vermengd met het wit van het feest. Toch voelen wij ons nog lang niet feestelijk. Pasen lijkt verder weg dan ooit. Ook in het Bijbelverhaal is sprake van grote teleurstellingen. 'Laat ons volk gaan!' vragen Mozes en zijn woordvoerder Aäron (de Aronskelk) aan de farao. Mozes, verbeeld in de rode Vriesea-bloem, gooit zijn staf op de grond en deze verandert in een slang. De blauwe zee wordt rood als bloed. Toch laat farao het Joodse volk niet gaan.

Ik heb volgende mededelingen:.

De bloemen uit de kerk gaan vandaag als groet en bemoediging naar Barend Melenberg (C. D. Tuinenburgstraat 183, R'dam).

Wij willen ook dit jaar een kaart met paasgroeten rondbrengen in de gemeente. Het is wat lastig te organiseren, maar juist nu is het mooi om vanuit de kerk een teken van leven te ontvangen. Om de paasgroet rond te kunnen brengen zijn er mensen nodig die dat willen doen. Wie dat wil kan aanstaande zaterdag, 28 maart, vanaf 10.30 uur, hier in Carnisse Haven een stapeltje kaarten ophalen.

Deze oproep staat ook in de nieuwsbrief die vanaf afgelopen vrijdag wekelijks wordt rondgestuurd. In die nieuwsbrief over allerlei activiteiten die wel of niet doorgaan. Wie geen email met nieuwsbrief heeft ontvangen, kan hem vinden op de website www.carnissehaven.nl.

Ook deze mededelingen zijn terug te vinden op die website.

En je kunt daar de liturgie van deze dienst mét de teksten van de liederen vinden.

De muziek wordt vandaag verzorgd door de PGB-gelegenhedsband.

Voorganger is ds. Bert de Wit

Speciale gast is de farao van Egypte – die verdacht veel lijkt op Maarten Teunissen.

En ik ben Alide Heule, ouderling van dienst.

Voordat de dienst echt begint met het zingen van 'Votum & Groet' van Sela, wil ik de paaskaars aansteken als een teken van Gods aanwezigheid...

(De paaskaars wordt aangestoken door de ouderling)

Band en voorganger zingen: 'Votum & Groet' (Sela)