



## Kerk(omroep)dienst zondag 15 november

### Mededelingen door ouderling van dienst

***Goedemorgen, welkom in deze dienst, waarin we de Maaltijd van de Heer vieren. Ook een hartelijk welkom aan hen die de dienst thuis met ons meevieren  
Wij mogen elkaar ontmoeten in het licht van Gods aanwezigheid, waarvan de vlam op de paaskaars getuigt.***

Ik heb de volgende mededelingen voor u:

De bloemen uit de kerk gaan vandaag als groet en bemoediging naar fam. Leentvaar-Andeweg, Kollet 1 Rhoon. In de hal ligt een kaart voor het schrijven van een persoonlijke groet. Als iemand de bloemen wil bezorgen kan die zich na de dienst bij mij melden.

Ook en juist dit jaar willen wij in onze wijkgemeente de kerstgroet bezorgen. Dit keer iets vroeger, omdat de groet gerelateerd is aan de adventstijd.

Een groot deel wordt reeds bezorgd, maar wij doen ook graag een beroep op u. Vanaf vandaag liggen enveloppen, op wijk gerangschikt, in de hal van de kerk. Wanneer u één, of enkele stapeltjes mee wilt nemen, dan kan dit na de dienst. Er is ook de mogelijkheid tijdens de openingstijden van de open kerk de enveloppen op te halen. De kerk is open maandag t/m donderdag van 1 tot 3 uur. Het verzoek is om de groet in week 48, dus **voor de eerste advent**, te bezorgen. Hartelijk dank alvast voor uw medewerking.

In de feestmaand december wordt door onze Diaconie weer de traditionele Kerstinzameling voor de Voedselbank Barendrecht gehouden. U kunt de gehele maand pasta, rijst, (olijf)olie, bloem en/of zelfrijzend bakmeel meenemen naar onze kerk en in de hal inleveren.

Namens de Diaconie en de Voedselbank vast hartelijk dank!

Er is kindernevendienst voor de kinderen in de kerk. Als jullie straks naar voren worden geroepen, mogen jullie via de zijdeur naar de Noorderhaven gaan.

De voorzangers o.l.v. Jan van Dijk verlenen hun medewerking aan deze dienst.

Organist is: Ger van Eersel

Voorganger is: Ds. Bert de Wit

En ik ben Bas Nootenboom uw ouderling van dienst.

Wij wensen elkaar een gezegende dienst.