



Mededelingen voor zondag 10 maart 2019

(Suggestie) Goedemorgen gemeente, welkom in deze dienst op de 1^e zondag van de 40 dagentijd. Wij worden allen verwelkomd door het licht van Gods aanwezigheid, waarvan de vlam van de paaskaars getuigt. Een hartelijk welkom aan allen die nu meekijken of op een ander moment met ons verbonden zijn.

Ik heb voor u de volgende mededelingen:

De bloemen uit de kerk gaan vandaag als groet en bemoediging naar . De kaart voor het schrijven van uw persoonlijke groet ligt bij het lief en leedbord. Wie van u wil de bloemen namens onze gemeente bezorgen?

A.s. woensdag is er weer een sobere maaltijd. De intekenlijsten voor als u wilt deelnemen liggen op de tafel in de hal.

Na de dienst zijn de nieuw ingekomenen welkom in de consistorie. Bent u ook nieuw en heeft u geen uitnodiging ontvangen dan kan u zich bij mij melden.

Na deze dienst is er weer HEILIG VUUR, de jongerenviering voor iedereen op het voortgezet onderwijs. Het thema is 'GEDOOPTTE ROBOT'. Langzaam nemen robots allerlei taken over. Kunnen robots ons mensen m.b.v. kunstmatige intelligentie voorbijstreven? Zie je een robot als materie of leven met een (vrije) wil? Vanaf 12.00 uur wordt hierover doorgepraat in de Voorhaven.

Er is kindernevendienst voor de alle groepen . De collecte is daar voor de Stichting Teach.

De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie zending: Kerk zijn in krakend communistisch systeem in Cuba

De tweede collecte is voor de Kerk en bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor de kerkomroep.

Voorganger is : ds. Bert de Wit

Organist is : Jan van der Meer

Ik ben Alide Heule en mag vanmorgen uw ouderling van dienst zijn.

Om ons voor te bereiden op deze dienst zullen we een ogenblik stil zijn. Laten wij stil worden voor God...

Als aanvangspsalmen zingen we: lied

Wij wensen elkaar een gezegende dienst.