



Kerk(omroep)dienst

Zondag 7 januari 2024

1e zondag na Epifanie

Voorganger: Anne-Mieke van Oost
Ambtsdragers: Peter Spakman en Daniël Dik
Organist/pianist: Jan van der Meer
Beamer: Joost Hommersom en Paul van der Ent
Kindernevendienst:

Liturgische kleur: wit

VOORBEREIDEN

Welkom en mededelingen: door de ouderling van dienst
(*voorganger komt naar voren om de dienst verder te leiden*)
Lied 513 God heeft het eerste woord

Groet, bemoediging en drempelgebed:

- v. De vrede van de Heer zij met u allen
- g. ZIJN VREDE OOK MET U
- v. Onze hulp is in de naam van de Heer
- g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
- v. Die trouw blijft tot in eeuwigheid
- g. EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND LIEFDEVOL BEGONNEN IS
- v. door Jezus Christus, onze Heer.
- g. AMEN

wij zingen ons drempelgebed 833 Neem mij aan (3x ned- eng- ned)

Over deze dienst

Gebed om ontferming:

- ná 'daarom bidden en zingen wij samen' zingen we lied 463: 6
- Kyrie eleison, dat Gij u erbarmt,
- onze kille koude met uw licht verwarmt.

Lied 468 Prijs de Heer die herders prijzen

HOREN

Voor de kinderen: - praatje met de kinderen

- Kinderlied mp4: Lied 520 De wijzen, de wijzen *mp4 bijgevoegd*
- <https://www.youtube.com/watch?v=W6c4F3WLPgQ>

Lied Taizé-139- 3x: (melodie Aber Du weisst)

- God, geef dat mijn gedachten gericht zijn op U,
- bij U is het licht, U vergeet me niet,
- bij U vind ik rust, ja, bij U vind ik geduld.
- Van uw wegen heb ik geen begrip, maar U weet de weg voor mij

Eerste lezing Jesaja 60: 1-6

Psalm 72 : 4 en 6 Hij zal de redder zijn der armen

Tweede lezing: Matteüs 2: 1-12

Lied 503: 1, 2 en 4 Wij staan aan een kribbe

Overweging

Lied: ZZZ 229 lichtcredo- Wij geloven in het leven (*mel. NLB 103C Loof de koning*)

DELEN

Meeleven met elkaar: - aankondiging collecte: Stichting Jeugdhaven Charlois 't Anker.
Gebeden: dank, voorbeden, stilte, Onze Vader (hardop gesproken)

GAAN

Slotlied: 919 1, 2, 4 Gij die alle sterren houdt

Uitzending en zegen

Gezongen AMEN

Orgelspel

(voorganger en ambtsdragers verlaten via de zijdeur de kerk)

Tekst van de liederen buiten het Liedboek:

Lied Taizé 139- 3x: (melodie Aber Du weisst)

God, geef dat mijn gedachten gericht zijn op U,
bij U is het licht, U vergeet me niet,
bij U vind ik rust, ja, bij U vind ik geduld.
Van uw wegen heb ik geen begrip, maar U weet de weg voor mij

Lied: ZZZ 229 Lichtcredo- Wij geloven in het leven (mel. NLB 103C Loof de koning)

1 Wij geloven in het leven,
uit de duisternis ontwaakt.
Wij geloven in de adem
die ons wakker heeft gemaakt.
Ja, wij durven te geloven
in het licht dat mensen raakt.

2 Wij geloven in de woorden,
ons door Jezus voorgedaan.
Wij geloven in zijn voorbeeld
dat nog mensen op doet staan.
Ja, wij durven te geloven
in het licht, ons voorgegaan.

3 Wij geloven in de liefde
die verdeeldheid overwint.
Wij geloven in de hemel
die op aarde dan begint.
Ja, wij durven te geloven
in het licht dat ons verbindt.

4 Wij geloven in een toekomst,
die op vrede is gericht.
Wij geloven in de zoektocht
naar dat stralend vergezicht.
Ja, wij durven te geloven
in het niet te doven licht.