



**Orde van dienst
Zondag 19 maart 2023
4^{de} van de 40 dagen tijd:
Laetare**

*Voorganger: Anne-Mieke van Oost
Organist/pianist: Jan van der Meer
Ambtsdragers: Bas en Eline Nootenboom
Kindernevendienst:
Beamer:
Lied van de leek: Marijke Roodnat*

VOORBEREIDEN

Welkom en mededelingen: door de ouderling van dienst
(voorganger komt naar voren om de dienst verder te leiden)

(gemeente gaat staan)

Aanvangslied: 287:1, 2 en 5 Rond het licht dat leven doet

Groet en bemoediging:

v. De vrede van de Heer zij met u allen

g. ZIJN VREDE OOK MET U

v. Onze hulp is in de naam van de Heer

g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

v. Die trouw blijft tot in eeuwigheid

g. EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGONNEN IS

Gezongen drempelgebed: lied 833 neem mij aan zoals ik ben. (3x: Ned. Eng. Ned.)
(Gemeente gaat zitten)

Over deze dienst

Gebed om ontferming

Lied van de leek: Marijke Roodnat- Opw 407/ ELB 374 Hoe groot zijt Gij

Gebed bij de opening van de Schrift

HOREN

Moment met de kinderen:

projectlied

(kinderen gaan naar de kindernevendienst)

Lezing 1 Samuël 16:1-13

Zingen LVK Gezang 487: 1 De Heer heeft mij gezien

Lezing Johannes 9:1-13 en 26-39

Zingen lied 534: Hij die de blinden weer liet zien

Preek

Zingen lied 858 Vernieuw in ons, o God

DELEN

Gedachtenis Ger van der Stoel:
Zingen lied 416: 1 Ga met God

Gebeden: dank, voorbeden, stilte, Onze Vader

(kinderen komen terug in de kerk)

GAAN

(gemeente gaat staan)

Uitzending en zegen: gemeente zingt AMEN

Slotlied: 425 Vervuld van uw zegen

Teksten liederen buiten liedboek:

Opw 407/ ELB 374 Hoe groot zijt Gij

O, Heer mijn God,
wanneer ik in verwondering
de wereld zie
die U hebt voortgebracht.
Het sterrenlicht,
het rollen van de donder,
heel dit heelal,
dat vol is van uw kracht.

Refrein: Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij! 2x

Als ik bedenk,
hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood
gegaan is als een Lam.
Sta ik verbaasd,
dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis
mijn zonde op zich nam.

Refrein: Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij! 2x

Als Christus komt
met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis,
hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding
voor Hem buigen
en zingt mijn ziel:

o Heer, hoe groot zijt Gij!
Refrein: Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij! 2x

LVK Gezang 487: 1

De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.