

Liturgie zo. 12 maart '23 – 3^e zondag 40-dagentijd; Carnisse Haven,
lit.kleur: paars, teksten: Genesis 1:1-6 en 24-31 en Openb.v.Joh. 21:1-5

- Welkom door oud.v.dienst

(we gaan staan)

- Lied van intocht: 8:1 en 2

- **Stilte**

v. De vrede van de Heer zij met u allen

g. ZIJN VREDE OOK MET U

v. Onze hulp is in de naam van de Heer

g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

v. drempelgebed ('...'), door Jezus Christus, onze Heer.

- Antwoordlied 8:3

(we gaan zitten)

- Aandacht liturgische schikking

- Kyriegebed

- Lied 304:1 en 2

- Gebed om de Geest

- Antwoordlied 802:1, 4 en 5 *(melodie gewijzigd – niet meer volkslied Israël.)*

- Moment met de kinderen: “Verander je mee?”: - bekijken van de plaat van het projectboek; - de Veranderaar; - zingen projectlied

- Eerste lezing: Gen. 1:1-6 en 24-31

- Tweede lezing: Openb. v. Joh. 21:1-5

- Antwoordlied 747:1 en 2

- Overdenking – aansluitend: Muzikaal meditatief moment via Youtube

<https://www.youtube.com/watch?v=TEMUsV5CoKU>

- Antwoordlied 513:1, 2, 3 en 4

- In Memoriam Jan Leentvaar en lied: “Ik zie een poort wijd open staan.”)

- Heilig Avondmaal:

Inleiding: Christus onze Heer nodigt ons allemaal, jong en oud, man en vrouw, van harte uit om brood en wijn uit zijn hand te ontvangen. En wij vieren de Tafelgemeenschap in verbondenheid met u die thuis deze dienst

meebeleeft. Als u brood en wijn heeft klaargezet, kunt u straks ook meedelen van de Tafel van de Heer. Maar ook zonder brood en wijn kunnen we ons de liefde van Jezus Messias te binnen brengen en leven uit zijn Geest.

Tafelgebed: V: De Heer zal bij u zijn. **G: DE HEER ZAL U BEWAREN.**

V: Verhef uw hart. **G: WIJ HEBBEN ONS HART BIJ DE HEER.**

V: Brengen wij dank aan de Heer onze God.

G: HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARD.

Wij danken U God, om ons leven, om Jezus onze Heer. Wij danken U voor elke nieuwe dag als spiegel van onze toekomst. Toen alles nog aardedonker was, bent U begonnen met scheppen. Wij mochten als mens het levenslicht zien toen U uw adem aan ons schonk. De hemel ging voor ons open en uw heil vond plek en vast voet op aarde; later met de komst van uw Zoon. Daarom, HEER onze God, zingen wij met engelen en gelovigen die ons voorgingen; met herders en wijzen, met de vrouwen en mannen die uw licht ontdekten als hun levenslicht: (lied 390:1 en 2)

Vader in de hemel, wij zegenen U om Jezus die in uw naam ons heil bracht. Hij is voor ons als de blinkende morgenster, een stralend licht dat dat reikt tot in de diepste duisternis. Wij bidden U: laat uw Geest dat licht en zijn woorden in ons opnieuw schrijven in onze harten – net als in brood en wijn.

In de nacht van de overlevering heeft Jezus het brood genomen, daar de dankzegging over uitgesproken, het gebroken en aan zijn discipelen gegeven, en gezegd: Neemt en eet, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt, doet dit tot mijn gedachtenis. Zo heeft Hij ook de beker genomen, daar de dankzegging over uitgesproken, hem rondgegeven en gezegd: Drinkt allen daaruit, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. Zijn dood gedenken wij, zijn opstanding belijden wij, zijn toekomst verwachten wij. ALLEN: **MARANATHA!**

Bidden wij met de woorden die Jezus ons leerde: “Onze Vader....”

Nodiging: Het is de Heer onze God die ons aan tafel nodigt. De tafel van behoefte en overvloed. U bent allemaal, jong en oud, man en vrouw, van harte uitgenodigd om brood en wijn uit zijn hand te ontvangen.

En wij vieren hier de Tafelgemeenschap in verbondenheid met u die thuis deze dienst meebeleeft. (lied: 390 : 4 en 5)

Delen van brood en wijn (onder orgelspel)

Dankgebed: Wij danken U Heer, dat wij aan uw tafel brood en wijn mochten ontvangen en daarmee mogen delen in uw vrede, uw liefde en uw geduld. Wij bidden Heer dat een deel van wat wij hier mochten ontvangen levend, sterk

en krachtadig mag blijven in ons. Dat uw belofte van nabijheid ons sterk zal maken als liefdevolle, geïnspireerde en wijze mensen. Help ons Heer om met brood en wijn ons geloof te blijven opbouwen.

Vorbeden waarin aandacht voor gewas en arbeid; stil gebed

- Collecten (digitaal)
- Slotlied 982:1, 2 en 3
- Wegzending en zegen