



Orde van dienst
Zondag 24 april 2022
de 2^e van Pasen

Afscheid predikant en gemeente

Voorgangers: Bert de Wit en Anne-Mieke van Oost
Ambtsdragers: Henk Groenveld, Daniël Dik
Organist/pianist: Ger van Eersel
M.m.v. cantorij Carnisse Haven o.l.v. Arie Hoek
Kindernevendienst: Sonja Lagerwerf
Beamer: Arie van Ballegooijen, Paul van der Ent

VOORBEREIDEN

Welkom en mededelingen: door de ouderling van dienst
(voorganger komt naar voren om de dienst verder te leiden)

In stilte bereiden we ons voor op de dienst.

(gemeente gaat staan)

Groet, bemoediging en drempelgebed:

v. De vrede van de Heer zij met u allen

g. ZIJN VREDE OOK MET U

v. Onze hulp is in de naam van de Heer

g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

v. door Jezus Christus, onze Heer.

g. AMEN

Aanvangspsalms: 'Geprezen zij God' (Lied 150a: 1a, 2c, 3a, 4a)

(gemeente gaat zitten)

Over deze dienst

Gebed om ontferming

Loflied: 'Zing ten hemel toe' (Lied 645: 1, 2, 6)

HOREN

Gebed om de heilige Geest

Met de kinderen...

Kinderlied: 'Nu wij uiteen gaan' (Lied 423)

(kinderen gaan naar de kindernevendienst)

Schriftlezingen: Johannes 20:19-31

Lied: 'De lichtvorst, de ontluisterde' (Lied 633: 1c, 2a, 3a, 4c, 5a)

Preek

Lied: Carnisse Havenlied (t: Bert de Wit/m: Jan van Dijk) – 1c, 2a, 3c, 4a, 5a

DELEN

Mededeling van overlijden + stil moment

Lied: 'De Heer is mijn herder' (Lied 23b: 1, 2)

Gebeden: dank, voorbeden, stilte, Onze Vader

Aankondiging collecte: (bij uitgang/digitaal)

Orgelspel

(kinderen komen terug in de kerk)

LOSMAKING

Losmakingswoorden – door Anne-Mieke

Zegenlied: 'Overvloedig geef Ik u' (Lied 428)

Gebed – door Anne-Mieke

GAAN

(gemeente gaat staan)

Slotlied: 'Wil je opstaan en Mij volgen?' (Iona dl. I 40: 1c, 2a, 3a, 4c, 5a)

Uitzending en zegen: gemeente zingt AMEN (Lied 431b)

NA AFLOOP

???

LIEDTEKSTEN

GEPREZEN ZIJ GOD

1 (*allen*)

Geprezen zij God! Gij engelenkoor
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,
die allen daarboven tot dankzegging riep.

2 (*cantorij*)

Geprezen zij God! Gij allen op aard,
aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt.
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!

3 (*allen*)

Geprezen zij God! Laat alles wat leeft
nu zingen voor Hem die alles ons geeft.
Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet
de glorie doen klinken van Hem die ons redt.

4 (*allen*)

Geprezen zij God! Ons lied is gewijd
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.
Om zijn goede schepping, om hemels genot,
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!

(*Lied 150a*)

ZING TEN HEMEL TOE

1 Zing ten hemel toe,
juich en jubel Gode,
want Hij wordt niet moe
voor ons uit te gaan
als een vuur vooraan
levenden en doden!

2 Christus onze Heer
is voor ons gestorven
en Hij daalde neer
in het doodsgebied,
deed de dood te niet
in de nieuwe morgen.

6 Daarom, zing Hem toe!
Hij is onze Heiland.
Wordt zijn lof niet moe!
God is opgestaan
om de hand te slaan
aan de oude vijand.

(*Lied 645: 1, 2, 6*)

NU WIJ UITEENAAN

- 1 Nu wij uiteengaan vragen wij God:
ga met uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
Ga met God! Vaya con Dios
en à Dieu!
- 2 Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht vóór hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
Ga met God! Vaya con Dios
en à Dieu!
- 3 Voor alle mensen op onze weg:
Vrede en goeds in elk huis!
Voor alwie kwamen onder dit dak:
Ga met God! Vaya con Dios
en à Dieu!

(Lied 423)

DE LICHTVORST, DE ONTLUISTERDE

- 1 *(cantorij)*
De lichtvorst, de ontluisterde,
verheft zijn aangezicht,
de zon die wij verduisterden
breekt uit in stralend licht.
- 2 *(allen)*
De glorie van de dageraad
verleent een hof zijn pracht,
geweken is het rouwgewaad,
de smartelijke nacht.
- 3 *(allen)*
Nu ons een licht is opgegaan,
gewenteld onze steen,
komen wij oog in oog te staan,
niet langer dood-alleen.
- 4 *(cantorij)*
O teken dat zijn handpalm siert,
zijn hartstreek en zijn voet,
zijn onmacht heeft gezegevierd,
de onschuld van zijn bloed.
- 5 *(allen)*
De liefde toont zijn aangezicht,
een zonneliied breekt aan,
vandaag zien wij het levenslicht,
de Heer is opgestaan.

(Lied 633)

CARNISSE HAVENLIED

1 (cantorij)

Een men - sen zee neemt hier de wijk
be - woont het land ach - ter de dijk.
Tien - dui - zend hui - zen, rij om rij:
waar ben jij wel - kom, wie kent mij?
Wees ons, God van de o - ver - kant,
een ha - ven in dit pol - der - land.

2 (allen)

Dit land, aan zilte baren ooit
ontkomen, met gewas getooid,
bebouwd, bewoond, bewerkt – totdat
het bodem werd van deze stad.
Wees, Heer, voor wie hier is gestrand,
een haven in dit nieuwe land.

3 (cantorij)

Voor mensen overal vandaan
die samenkomen en weer gaan,
als schepen op de levenszee
die deinen over wel en wee.
Wees, Heer, voor wie naar thuis verlangt
een haven in dit vreemde land.

4 (allen)

Dit nieuwe huis op oude grond,
het boek, de tafel, de doopvont,
het licht van Pasen, brood en wijn,
dit lofgezag, ons samen zijn:
laat dit voor mensen, klein en groot,
een haven zijn in al hun nood.

5 (allen)

Dank, Vader God die op ons wacht.
Dank, Zoon die met ons in de nacht,
in storm en ontij is geweest
en bij ons blijft in woord en Geest.
Dank God die geeft met gulle hand
een haven in Carnisseland'.

(tekst: Bert de Wit / muziek: Jan van Dijk)

DE HEER IS MIJN HERDER

1 De Heer is mijn Herder!
'k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan wateren der rust.

2 De Heer is mijn Herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt me als ik wankel,
Hij draagt me als ik viel.

(Lied 23b)

WIL JE OPSTAAN EN MIJ VOLGEN ALS IK NOEM JE NAAM?

1 *(cantorij)*
Wil je opstaan en Mij volgen
als ik noem je naam?
Wil je dienen in 't verborgen,
zonder roem of faam?
Wil je leven op de wind,
broos en kwetsbaar als een kind?
Zul je geven wat Ik vind
in jou en jij in Mij?

2 *(allen)*
Wil je gaan op nieuwe wegen,
steil en ongewis?
Wil je zijn tot hoed' en zegen
voor wie vreemd'ling is?
Val je niet een mens te hard
die in leugens is verward?
Hoor je 't kloppen van mijn hart
in jou en jij in Mij?

3 *(allen)*
Wil je gids zijn voor de blinde
die je smeekt: 'Help mij!'
Wil je vechten voor een kind,
gevangen en onvrij?
Zie je in ontferming aan,
ieder die alleen moet gaan,
opdat groeie mijn bestaan
in jou en jij in Mij?

4 *(cantorij)*
Wil je zien dat wat Ik zie:
jouw gaven velerlei!
Wil je luist'ren als Ik zeg:
'Een koningskind ben jij!'
Wil je geven wat je hebt,
dat de wereld zich herschept
en mijn leven wordt gewekt
in jou en jij in Mij?

5 (*allen*)

Heer van liefde en van licht,
vervul mij met uw Geest.
Laat mij zijn op U gericht,
en maak mij onbevreesd.
Dat ik in uw voetspoor ga,
uw ontferming achterna,
en met lijf en ziel besta
in U en Gij in mij.

(*Iona 1,40*)