

Deze editie van de
Nieuwsbrief is voor 2 weken.
Volgende week verschijnt er
dus geen nieuwsbrief

NIEUWSBRIEF CARNISSE HAVEN

Nummer 22 | 4 september 2020



Kerkdiensten vanuit Carnisse Haven

Aanstaande zondag, 6 september, gaat ds. Bert de Wit voor De Schriftlezing is Matteüs 18:10-20, waar Jezus richtlijnen geeft voor het leven in de christelijke gemeente. Hij zegt onder meer: 'Waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden'. In dit gedeelte komt de grondstructuur van de gemeente aan het licht. Die kun je samenvatten in één woord: liefde.

Het is een kerk(omroep)dienst waarbij maximaal 60 kerkgangers aanwezig kunnen zijn. Daarom is het nodig om je aan te melden. De zang wordt verzorgd door een groep zangers o.l.v. Jan van Dijk. En er is kindernevendienst. De dienst begint om 10.00 uur.

ONDERSCHIED

God, geef me
kalmte om te aanvaarden
wat ik niet kan veranderen;
moed om te veranderen
wat ik kan veranderen;
wijsheid om tussen deze
twee
onderscheid te maken.

*toegeschreven aan Reinhold
Niebuhr*

Startzondag

Volgende week zondag, 13 september, vieren we de start van het nieuwe seizoen. Dit jaar is er geen gezamenlijke startdienst van de kerken in Barendrecht. Toch proberen we samen een start te maken van het nieuwe seizoen, door gelijktijdig in vier kerken een viering te houden. De diensten beginnen om 10.30 uur. In alle kerken is het thema: 'Het goede leven'. En de Schriftlezing is Lucas 18:18-25, het verhaal van een rijke man die bij Jezus kwam met de vraag: 'Wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?' In Carnisse Haven worden vooral kinderen en jongeren uitgenodigd, omdat we ook weer een start willen maken met het jeugdwerk. Uiteraard mogen de ouders met hun kinderen meekomen, maar de jeugd krijgt wel voorrang. De muziek wordt verzorgd door Gospelband Cross-Over uit Rhoon.

Kinderen en jongeren zullen speciale uitnodigingen ontvangen. Vanwege het coronavirus moeten ook zij zich van tevoren aanmelden via eredienst@carnissehaven.nl. Dat kan tot vrijdagavond 11 september 20.00 uur. En natuurlijk mag ook degene die geen uitnodiging heeft ontvangen zich aanmelden. Iedereen is welkom!

Predikant: ds. W.G. de Wit | predikant@carnissehaven.nl | 0180 852343

Kerkelijk werker: mevr. A.M. van Oost-Reiber | kerkelijkwerker@carnissehaven.nl | 06 34906745

Scriba: mevr. E. van Prooijen-van Dijk | scriba@carnissehaven.nl | 0180 613085

De **collecte** is zondag 6 september voor Jop: Nederland-Kliederkerk geeft hoop. Daarnaast worden uw gaven gevraagd voor de Kerk en voor de kosten plaatselijk pastoraat. De diaconale collecte in de startdienst op 13 september is bestemd voor Libanon: Samen in actie voor Beiroet. Daarnaast uw gaven gevraagd voor de kerk.

Collecteren bij de kerkomroepdiensten is digitaal georganiseerd: klik op www.pknbarendrecht.nl op de collectezak en alles wijst vanzelf.

U kunt ook uw bijdrage aan de collecten storten op IBAN-bankrekening NL26 RABO 0104 2480 09 t.n.v. de Protestantse Gemeente Barendrecht onder vermelding van "Collecten (datum)".

Hartelijk welkom bij de eredienst in Carnisse Haven

U bent van harte welkom in de kerk, maar we ontkomen niet aan een aantal gedragsregels.

Wilt u de dienst bijwonen, dan vragen we u om u voor **vrijdag 20:00 uur** aan te melden via e-mail: eredienst@carnissehaven.nl, of telefonisch tijdens openingstijden van de kerk op telefoonnummer 0180 615449. Graag met naam, telefoonnummer en met hoeveel personen u komt. U krijgt dan een bericht of uw verzoek gehonoreerd kan worden. Als het voor de eerstkomende zondag niet lukt, krijgt u voorrang op de volgende zondag. Ten overvloede: ook op rolstoel- en rollatorgebruikers is gerekend.

Met nadruk vragen wij u om u aan te melden en niet op de bonnefooi te komen.

Open Kerk vanaf september

Nu we op zondag weer naar de kerk kunnen en doordeweek er wat vaker iets te doen is, stoppen we met de openstelling op woensdagavond en vrijdagmorgen. Elke maandag tot en met donderdag blijft Carnisse Haven open, van 13.00-15.00 uur. De kerk is dan open voor wie een moment van bezinning zoekt, een kaarsje aan wil steken of gewoon even in de kerk wil zijn om te bidden, voor een persoonlijk gesprek, of om iets te halen of te brengen.

Ook zijn de kaarten (met opbrengst voor de kerk) te koop. Er is altijd een gastvrouw/-heer aanwezig. Kom niet in groepen! Wij houden ons aan de richtlijnen die gelden i.v.m. het coronavirus.

De liturgie voor de kerkomroepdienst staat op www.Carnissehaven.nl.
Uitzending via Youtube: abonneer u op het kanaal 'Digicom Carnissehaven'

De **volgende Nieuwsbrief** verschijnt vrijdag 18 september. Kopij inleveren tot uiterlijk donderdagavond 17 september, 19.00 uur, op emailadres: scriba@carnissehaven.nl.

Kerkmuziek

Mooi dat ook tijdens de vakantie de medewerking van de zanggroepjes kon doorgaan. Dank aan Jan van der Meer! Vanaf 23 augustus kon ik zelf de zang weer leiden en met de voorgangers de liturgie bespreken. Inmiddels is ook de plaatsing van de microfoons wat beter geworden en houden de medewerkers achter de "desk" ook het geluidsniveau in de gaten.

Er zijn gelukkig steeds meer gemeenteleden die de weg naar de kerk weer kunnen vinden dus ook de gemeentezang gaat weer meer klinken. Omdat in deze situatie alleen de tekst van de liederen zichtbaar kan zijn zou het fijn zijn als u voortaan uw liedboek meebrengt. Veelal is de melodie wel bekend maar het is toch prettig als u de noten erbij hebt!

Bijvoorbeeld aanstaande zondag zingen we als Gloria lied nummer 309A, dat is beter te volgen met de muziek erbij. Een vrolijk en ritmisch Gloria. Natuurlijk blijven uw reacties zeer welkom!

Hartelijke groeten,

Jan van Dijk, cantor

dijk.music@upcmail.nl mobiel 0618957241 of telefoon 0180-616452.

Gebedspunten

Voor alle diensten kunnen gebedspunten per email worden gestuurd naar predikant@carnissehaven.nl. Voorbeden kunnen ook schriftelijk worden ingeleverd, via het bakje onder het Lief- en leedbord in Carnisse Haven, of door ze te schrijven in het gebedenschrift op de Gedachtenistafel achter in de kerk.

Predikant: ds. W.G. de Wit | predikant@carnissehaven.nl | 0180 852343

Kerkelijk werker: mevr. A.M. van Oost-Reiber | kerkelijkwerker@carnissehaven.nl | 06 34906745

Scriba: mevr. E. van Prooijen-van Dijk | scriba@carnissehaven.nl | 0180 613085